

Colofon

Tekst: Niels Damen

Illustraties: Faiza Farooq

Basisontwerp: Richard van Zijl de Jong, Pino Design

ISBN: 978-90-819352-7-2

NUR 281

© 2019 ISJB Uitgevers, Papendrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van grafische of elektronische technieken of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.



Dit zijn Lilly en Britt. Je kunt vast wel zien dat zij zusjes zijn. Lilly is de oudste en dus ook de grootste.

Zij let heel goed op haar zusje.

Ga jij samen met Lilly en Britt op avontuur?

‘Het is nu echt tijd om naar bed te gaan dames,’ zegt papa. ‘De maan staat aan de hemel en alle diertjes zijn ook al naar bed, kijk maar naar buiten.’

Lilly en Britt kijken uit het raam en zien dat papa gelijk heeft: het is inderdaad al heel erg donker. Ze mochten vandaag lang opblijven!

‘Hup dames, jullie bed in!’

‘Maar papa,’ vraagt Lilly. ‘Wat is dat rode doekje daar op de grond?’

Papa heeft geen idee; hij heeft het ook nog niet eerder gezien. ‘Mogen wij het tussen ons in hebben tijdens het slapen? Dan zullen wij er op passen!’

Papa vindt het goed en legt het rode doekje bij Lilly en Britt in bed.

‘Maar nu gaan liggen meiden, dan lees ik jullie nog een verhaaltje voor.’



Papa pakt een boekje uit de kast en gaat op de rand van het bed zitten.

Lilly en Britt liggen onder de deken en wachten op het verhaaltje van vandaag.

Papa begint het verhaaltje met een lage stem: 'Er was eens, in een land hier heel ver vandaan...'

Maar wat is dat? Papa heeft zijn zin nog niet afgemaakt, of hij hoort al heel zachtjes snurken! Lilly en Britt waren zó moe van deze spannende dag en het opblijven, dat ze al snel in dromenland zijn.

Papa fluistert: 'Welterusten meiden, ik hou van jullie.'

Hij doet het nachtlampje aan en trekt de deur zachtjes achter zich dicht.



‘Britt! Britt! Wat is dit nu? Waar zijn we?,’ vraagt Lilly. ‘Er zijn heel veel bomen, een pad, diertjes... Dit lijkt wel een bos! Maar hoe komen we hier allebei?’

‘Ik denk dat we in een droom zitten,’ zegt Britt.

‘Waarom heb je dat rode doekje nog vast?,’ vraagt Lilly.

‘Ik denk dat we het doekje moeten terugbrengen naar iemand die het kwijt is,’ zegt Britt. ‘Het is niet van ons, dus we mogen het niet houden!’

