



De diepte van de zee kent zo haar grenzen
niet alleen die van de horizon

Wat weten wij van lucht en water
van diepten eindeloos
kennis zo oud
fragiel
zo broos



Water stroomt
lucht ook
waarom huilt de aarde
knettert het vuur

Vuur woedt
de aarde zwoegt
luchten stormen
het water vindt zijn weg

De mens gaat door
dom, egoïstisch
stroomt niet
stormt niet
de hemel staat in brand



Fluweelboomzachte bladeren
waarop de vruchten rusten
zo zijdezacht
alsof er vrede heerst op aarde
alsof er nergens oorlog is
terwijl de kleine hagedis
haar tongen streelt